

Kunst in de kerk

In onze kerk hangen mijn schilderijen. Heel mooi komen ze uit in de witte kerk, op de witte wanden en doordat ze min of meer apart hangen, komen ze tot hun recht.

Ik tekende al graag toen ik jong was. Dan komen er andere zaken die voor gaan. In 2000 ben ik op les gegaan. Na aquarel, figuratief en olieverf wilde ik graag abstract gaan schilderen. Ik ben op zoek gegaan naar iemand die mij daarbij kan helpen. Bij Dees Goossen in Bergen op Zoom, dat is mijn plek geworden. Ik schilder daar nu 6 jaar. In een groep met 7 vrouwen. Wij mogen alle verf gebruiken, wel 150 kleuren, verdere benodigdheden, zoals draden, vezels, papier, zelfs goudpoeder.

Door de vele kleuren, die wij puur aanbrengen in wel 20 laagjes, krijgt het de mooie dichtheid. Ook komen er nog allerlei technieken, met paletmes, gieten, spatten enz. aan te pas.

Nieuwsgierig geworden? Ik vind het fijn om uitleg te geven. Dus als u een groepje vormt, dan kan ik jullie rondleiden en vertel ik meer.

Met vriendelijke groeten,
Nelleke Luteijn, 0113-581805